

COLUMN

COLUMN - DYAB ABOU JAHJAH

Neem hun nationaliteit af

30 JANUARI 2015 | Dyab Abou Jahjah

Doorgans ben ik wat ontgoocheld in hem, maar hier is hij sterk. Het is ook het hart van zijn kunnen.

Het debat over het afnemen van de nationaliteit van Syriëstrijders is op een onverwachte manier geopend. Rudi Vervoort (PS), minister-president van Brussel, plaatste kanttekeningen en wierp een aantal juridische bezwaren op. Hij herinnerde er ons aan dat repressieve regimes, waaronder het nazi- en het Vichy-regime, ook de nationaliteit van joden afnamen en dat dat een oud recept van totalitair bewind is. En toen was het kot te klein. Vervoort bezweek onder de druk en trok zijn woorden terug.

Toch heeft Vervoort een punt. De vergelijking moet nu gemaakt worden, vooral nu. Moslims zijn al jaren de nieuwe joden. Natuurlijk zijn de tijd en de context niet hetzelfde. We zijn 2015, niet 1939. Ondanks hun nostalgie weten de extreem-rechtse krachten, en hun stille bondgenoten, uit ervaring heel goed dat ze best niet dezelfde weg als de nazi's opgaan. Moslims zijn wereldwijd veel talrijker dan de joden toen. Al decennia lang worden ze gebombardeerd, bezet, uitgemoord en etnisch gezuiverd, en toch blijft 99,94 procent van hen vreedzaam. Maar die overige 0,06 procent is goed voor honderdduizend tot de tanden gewapende moordlustige terroristen die ravages in de moslimlanden zelf aanrichten. En af en toe plegen enkele van die terroristen een aanslag in het Westen.

Bij de joden was dat niet anders. De grote meerderheid reageerde vreedzaam op persecutie en racisme, en toch werd de vervolging van joden door de nazi's gelegitimeerd met enkele terroristische aanslagen van joodse individuen. Zo was er bijvoorbeeld Herschel Grynszpan die vóór de oorlog een aanslag pleegde tegen een prominente Duitse diplomaat in Parijs. Zelfs het legitieme verzet, zoals bij de strijders uit het getto van Warschau, werd tijdens de oorlog als terroristisch bestempeld. Behalve terrorisme, profitariaat en andere kwalen werd racisme tegen de joden toen vooral gelegitimeerd met gewelddadige en haatdragende passages uit de Thora en de Talmoed, geschriften die de meeste joden niet letterlijk interpreteren. De Duitse pers verweest graag naar de extremistische joden die dat wel deden. Die boeken waren de

bron van alle kwaad. En dus ook zij die erin geloven.

Is Rudi Vervoort dan zo gek om te waarschuwen voor gevaarlijke hedendaagse tendensen die ons doen denken aan dat hoofdstuk van de geschiedenis? Zwaaide vorige week geen Belgische volksvertegenwoordiger met de Koran in de Kamer, terwijl hij riep dat het boek 'de bron van alle kwaad' is? Anno 2015? Doet Geert Wilders niet hetzelfde in Nederland? Is dat geen breed gedeelde mening in deze maatschappij? In plaats van verontwaardigd de Kamer te verlaten, zoals men terecht deed toen iemand Di Rupo een pedofiel noemde, bleef men zitten. Iedereen bleek tevreden met een zwak apologetisch antwoord van Jan Jambon (N-VA). En dat terwijl moslims vandaag overal worden aangehouden, omdat ze ergens geparkeerd staan, omdat ze een foto nemen voor een kerk, omdat ze een status posten op Facebook – ook als ze amper acht jaar oud zijn.

Na de fameuze flater met de drie imaginaire terroristen in Harelbeke, een schoolvoorbeeld van *ethnic profiling*, zei een VTM-journalist dat er 'bij een huiszoeking onder meer een koran werd gevonden'. Ziet iemand wat hier op komst is? Ja, Rudi Vervoort blijkbaar wel, maar men wil liever politici zoals de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb, die islamofobie naar de mond praten. De joden weten alles over dat soort figuren: in de jaren dertig waren joden in dienst van het antisemitisme ook legio.

Maar Aboutaleb heeft gelijk: de oplossing ligt deels in het afnemen van de nationaliteit en het oprotten van die jongeren. Ja, neem hun Marokkaanse, Algerijnse, of welke andere nationaliteit dan ook, af en laat ze inderdaad naar hun eigen land terugkeren. Naar het land waar ze geboren en getogen zijn. Het land dat hun wereldbeeld heeft gevormd, of eerder misvormd, in aanraking met zijn onderwijs, zijn politiek, zijn politie, zijn arbeids- en woningmarkt, en zijn media. Laat ze maar oprotten uit Syrië en Irak, uit Libanon, Libië of ander landen en hun bevolkingen met rust laten. Europa heeft een geschiedenis in het exporteren van Europese minderheden, die ze zelf heeft getraumatiseerd, naar andere delen van de wereld waar ze dan ravages aanrichten om hun trauma's te verwerken. Dat leert de geschiedenis ons ook.



Dyab Abou Jahjah